

# Preek

Prediking n.a.v. : Handelingen 2: 13 en Efeziërs 4: 30a

*Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'*

*Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd...*

Kerstmis is ergens feest van gisteren: Jezus is geboren in deze wereld. Pasen is feest van morgen: Jezus is opgestaan uit de dood en dat doen we hier en nu nog niet. Als er voor ons bij uitstek een feest vandaag is: dan is 't wel Pinksteren. Als ervaring van Gods aanwezigheid, die ook heden ten dage weldegelijk mogelijk is...

Daar en toen in Jeruzalem onder tekenen van wind en vuur. Beelden voor reinigende werking van Gods aanwezigheid. Denk aan wind, die atmosfeer schoon blaast; en pyrolitische oven die zichzelf reinigt door verbranding. Volgens Paulus houden liegen/boos blijven/stelen/kwaad spreken als 'duivel kans geven' op (Ef.4:27).

Beter hier en nu een uitbrander van God dan straks blootgesteld staan aan Zijn vurige oordeel. Nee, niets is zo doelmatig als de Geest, die in ons woont en van binnenuit werkt. Stel dat je in een auto rijdt op een weg waar je niet harder dan 80 mag en er is géén flitspaal: hoe snel rijdt je dan? En als een politieman naast je zit?

Enkel 79 kilometer per uur...Ja, zo is de Geest ergens onze inwendige Leermeester die ons blijft herinneren aan alles wat Jezus gezegd heeft. Maar soms zie of hoor je daar zo weinig van terug; geven we God de schuld van alles wat misgaat; ontkennen we Zijn bestaan; doen we net weer die dingen, die Hij nou liever niet heeft...

Werk van de Geest in ons leven begint altijd met verandering van ons denken. Dat is ergens net zoals het leggen van een dam. Massa's stenen (=preken) worden in 't water gegooid. Pas na jaren komt er iets van boven water. Begint 't ons leven te stempelen. Spreken in tongen geldt in sommige kringen als de hóógste gave...

Willem Barnard (1920-2010) vertaalt: *Sommigen zeiden spottend: 'Ze glosso-lallen.'* Ze spreken met dubbele tong. George Wood, Pinkster-voorganger in VS, zegt in Opwekking dat enkel zending/evangelisatie blijvend bewijs zijn van het werk des Geestes. Niet als teken van onze liefde voor God, maar méér van Hem voor ons.

Naar welke gave je ook streeft, zegt Paulus, de Geest deelt toe aan wie Hij wil (1Cor.12:11).

En als 't daarbij enkel draait om 't eigen 'ik' en de liefde ontbreekt (1Cor.13:1): wat dán?

Paulus zegt tegen Efeziërs: *Maak Gods heilige Geest niet bedroefd.* Maar betekent dit dan, dat wij God echt tranen in de ogen kunnen laten krijgen?

Maar hoe kán dat nu, want de Geest wordt door de Here Jezus Zélf toch Trooster genoemd (Jh.14:16)? Kennelijk is de Geest de gevoelige en kwetsbare kant van God. Hem ráák je als Zijn Woord lezen, kerk- gang en bidden nagelaten worden. Immers God is uit op contact. Hij wil dat gemeente hoort wat de Geest zegt (Op.2:7).

In Efeze. In Enschede. Vergelijk 't met potje voetbal, zegt professor van der Kooi tegen de 7-jarige Anco. God trapt de bal en verwacht dat we die terugschieten. Je kunt ook aan de kant blijven staan. Dat is niet wat God wil. Helaas gebeurt dat vaak wèl. Op een gegeven moment toen de wedstrijd bijna verloren was, stuurde God...



**Zondag 08-06-2014 10.00u**  
**pinkstergezinsdienst**  
**Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant)**

Zijn beste Speler in 't veld: Jezus. Wie Hem als God gezonden Redder afwijst, maakt de Geest verdrietig, zegt Petrus in zijn Pinksterpreek. Maar wie Hem als Heer aanvaardt, merkt dat hij/zij niet langer meer alleen gaat door het leven. Dankzij de Geest is er een binnenpretje, dat een lied geeft in 't hart terwijl 't soms moeilijk is. Amen.